

DÜN ve BUGÜN ANADOLU

Anadolu Katolik Cemaati Kùltür ve Haber Dergisi
Sayı 3 - Aralık 2005



Bu sayıda:

* <i>Episkoposumuzun mektubu</i>	<i>sayfa 3</i>
* <i>Sevildiğini keşfetmenin sevinci</i>	<i>sayfa 5</i>
* <i>Anadolu'nun Hazineleeri</i>	<i>sayfa 7</i>
* <i>Bize dua etmeyi öğret</i>	<i>sayfa 9</i>
* <i>Rahibe Giovanna'nın Köşesi</i>	<i>sayfa 12</i>
* <i>Mersin</i>	<i>sayfa 13</i>
* <i>Gazeteler</i>	<i>sayfa 14</i>
* <i>Haberler</i>	<i>sayfa 15</i>

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈

Kiliselerimizin Noel Ayin Saatleri

- İskenderun Katedrali	0326 – 6138463
Noel gecesi saat: 24.00	Noel günü saat: 11.30
- Antakya Kilisesi	0326 – 2156703
Noel gecesi saat: 21.00 (S.Pierre Kilisesi)	
Noel günü saat: 17.00	
- Mersin Kilisesi	0324 – 2313227
Noel gecesi saat: 24.00	Noel günü saat: 11.30
- Samsun Kilisesi	0362 – 4313386
Noel gecesi saat: 18.00	
- Trabzon Kilisesi	0462 – 3212192
Noel gecesi saat: 24.00	Noel günü saat: 11.00

Episkoposumuzun Mektubu

Sevgili kardeşlerim,

Hepinizi tüm kalbimle selamlıyorum. Bazılarınızla yüzyüze karşılaşma imkânımız oldu, darısı diğerlerine ... Ama önemli olan şu ki hepinizi her gün dualarımda hatırlıyorum, geçen sene 7 kasımda Episkopos olduğumda bunu yapmak için kendi kendime söz verdim ve yapıyorum.

Kiliselerde genellikle böyle bir adet var, Episkopos her yeni yıl faaliyetlerin başlangıcında bir konu seçer ve bütün yıl boyunca herkes o konuya göre yaşamaya çalışır. Bu yılın konusu Hıristiyan olmayan bir dünyada Hıristiyan'ca düşünmek ve yaşamak" tır.

Eski Hıristiyan geleneğine sahip ülkeler arasında Türkiye'de ki kadar iman şehidimiz yok. Üstüne bastığımız bu kutsal topraklar Mesih için yaşayan ve onu inkâr etmeyen şehitlerin kanıyla yıkanmıştır.

M.S. 170 yılında yaşamış "Seconda" adlı bir Hıristiyan kadın, inancını inkâr etmesini isteyenlere şöyle cevap veriyordu: "olduğum kişi olmak istiyorum, Hıristiyan'ım ve öyle kalıyorum."

Sevgili kardeşlerim, kimse bize imanınız için şehit olun demez

ama imanımıza tanıklık etmek görevimizdir. Hepinizi, bir Hıristiyan'ın nasıl yaşaması gerektiğini daha iyi bilmek ve öğrenmek için, Türkiye'de yaşayan ilk Hıristiyanlar için yazılmış Aziz Petrus'un Birinci mektubunu okumaya davet ediyorum. Yeni Ahit'in bu kitabı, yıl boyunca hayatımızın temel "kılavuzu ve rehberi" olsun.

Hıristiyan kimliğimize göre yaşamamızın ülkemizde kolay olmadığını biliyoruz. Çevremizdeki ortam bize şartlandırıyor: toplumun tepkisinden korktuğumuz için kimliğimiz açıklamaktan çekiniyoruz. Ayrıca dünyada, bütün dinlerin aynı olduğu fikri de yayılmaya başladı. Fakat gerçeği söylemek gerekirse,

Hıristiyan inancı Allah'ın varlığına değil de, İsa'nın bize açıkladığı ve gösterdiği Allah'ın gerçek yüzüne inanmaktır. Hıristiyan inancının merkezi Mesih'tir. Her ne kadar da O'ndan uzaklaşırsak Mesih Baba'nın bizi aradığını ve sevdiğini söyler, Hıristiyanların inancının bu kadar sağlam olmasının sebebi iyi bir doktrine sahip olmaları değil Mesih İsa'ya olan inançlarıdır. Eskiden işkence yapanlar bunu iyi biliyorlardı ve bu nedenle şehitlerden imanlarından vazgeçip İsa'ya lanet göndermelerini istiyorlardı.

Bu tecrübeyi İzmir Episkoposu Aziz Polikarpo da yaşadı. Onun şehitlik hikayesinde şunu okuyoruz: “seksen altı yıldan beri O’na hizmet ediyorum ve bu sürede hiçbir zararını görmedim. Kralıma ve Kurtarıcıma nasıl küfür edebilirim?”



Sevgili kardeşlerim, sevdiğimiz Türkiye’nin binlerce şehitlerinden yalnız birinin tanıklığını size anlattım. Bizim mutlu ve bilinçli bir şekilde Hıristiyanlar olduğumuzun farkında olmamızı istiyorlar. Vaftizde bize verilen bu kimliğin beslenmesi, büyümesi ve korunması gerekiyor. Eski bir Hıristiyan yazarın söylediği gibi: “Hıristiyan doğmuyoruz, Hıristiyan oluyoruz!”

Müslüman kardeşlerimize göre burada azınlıkta yaşıyoruz. İmanımızın daha bilinçli olması için bu durumu bir fırsat olarak değerlendirmenizi istiyorum. Hıristiyanların sayısının daha fazla olduğu diğer ülkelerde, Hıristiyan’ca yaşamamak ve kendisine Hıristiyan olarak hitap etmeme riski çok yüksektir. Bizde burada, Hıristiyan olmalıyız ve bunu yaşamımızla göstermeliyiz.

Görevimiz diğerlerini Hıristiyan yapmak değil, sadece Hıristiyan olmanın ne kadar güzel olduğuna tanıklık etmektir. Sözlerimizle değil, hayatımızla konuşmalıyız. Bilgili birinin söylediği gibi “insanlar kulaklarına değil, gözlerine inanıyorlar.

Vaftizle Hıristiyan olduğumuz ne kadar doğru ise, Efkariستیya ile de iyi bir Hıristiyan yaşantımızın doğru olduğu ortadadır.

Bu nedenle Pazar Ayinlerine katılımın daha iyi olması için hepinizi davet ediyorum. III. asırda yaşayan bazı Afrikalı şehitler, Pazar günü Ayin’ine katılarak Hıristiyan olduklarının ve imanlarının tanıklığını verdiler. Kendilerini ölüme mahkûm edenlere “Ayin’siz bir Pazar yaşamayacağız” diye cevap verdiler! Ya biz, kardeşler?”

O zaman, Efkariستیya’ya bir mecburiyet olarak değil, Allah’ın bize verdiği bir lütuf olarak bakalım. Allah bize muhtaç değil, ama biz O’na muhtacız! Sevgili kardeşlerim, bu kısa düşünceler hakkında biraz düşünün. Bu yıl boyunca üstünde duracağız. Episkoposunuz olarak size destek çıkabilmem için dualarınızla bana destek olun.

Rab İsa sizi takdis etsin.

Episkoposunuz,
+ Luigi

Sevildiğini keşfetmenin sevinci

Bana geldi ve gözlerimin içine baktı (devamı)

İnciller bize, İsa'nın bu bakışının kelimelere döküldüğünü ve tartışmaya yer vermeyen kesin bir davet olarak havarilere ulaştığını anlatmaktadır: "Ardımdan gelin!" Bu çağırışı, kararlı ve acil bir şekilde davetin kabulü izler.

Çağırılanlar, hemen her şeylerini bırakıp O'nu takip etmeye başlarlar. İsa'nın çağırışına yavaş yavaş cevap verilmez.



Kendilerini çağıran Rabbi izleyebilmek için Simun ve Andrey'a ağlarını, Yakup ve Yuhanna ise babalarını bırakıp Rabbin peşinden giderler. Çağırılmış olanlar, İsa'da henüz tanımlayamadıkları, ama hayatlarını doldurmaya, var oluşlarına yeni bir anlam vermeye yetkin olduklarını bildikleri bir gerçeğin varlığını hissederler. Orada, o adamda olağanüstü bir şey vardır; bir gizli; "Yaşam Gizi"nin taşıyıcısıdır.

Bırakmak ve takip etmek fiilleri insanın ben merkezilikten uzaklaşıp, İsa ile bir olacak şekilde O'na doğru yönelmesini işaret eden büyük bir olayın eylemleridir. İnsanın ailesinden ve işinden tamamen kopması bu gerçeğin küçümsenmesinden değil, fakat artık İsa'nın varlığının, havarilerin varlığını tıpkı ortak yaşamın aile ve iş tarafından belirlenmesi gibi belirlenmesinden kaynaklanmaktadır. İncil'deki bu anlatıları ne zaman okusam aklıma güneşin doğuşu gelir: Geceleyin oturup gizemli, sessiz yıldızları izlemek hep hoşuma gitmiştir. Yaşamın kırpıntıları karanlık gökyüzünde parlayıp, göle yansılar. Gözlerimde yıldızlar parıldarken uyumaktan hoşlandığımdan, penceremi kapatsam da panjurumu açık bırakırım. Sabahın erken vaktinde tan yeni ağarırken yıldızlar da birer, ikişer, kaybolmaya başlarlar. Yıldızların maviye boyanan gökyüzünde

olduklarını çok iyi biliyorum ama Temel çağrı, insanın gittiği yolda güneşin parlaklığında yıldızlar İsa ile buluşması ve O'nun görünmez olurlar. yaşamın kendisi olduğunu,

İsa'nın havarilerinin yaşamın- tamamı olduğunu anlaması ve daki ağlar, tekneler, babalar, O'nun takipçisi olmaktadır.

arkadaşlar... gökyüzündeki muh- Ağlarını, teknelerini, babalarını, teşem yıldızlar! Yaşamlarının arkadaşlarını... bırakmak zorunda ufkunda diğer tüm gerçekleri İsa kalmaları, tablonun bütününe belirler. İsa değerli inci ve gizli bakıldığında çok önemli değildir. hazine benzetmesinde kendisine ve Nitekim İsa'nın havarileri, İsa sözüne bağlı olaylar zincirinin kendileriyle buluşup onları altını çizmek ve her türlü çağırdıktan sonra da balık vazgeçişin anlamını motive etmek tutmaya devam ederler ama artık ister gibi görünüyor. Eğer bir insan bu gibi şeyler onlar için anlamını tarlasını satarsa, bunu bir hazine yitirmiştir.

keşfettiği için yapar ve bu işi Rab ile karşılaştıklarında, O'nun *mutlulukla* gerçekleştirir. İnci bakışlarını üzerlerinde hisset-tüccarı da her şeyini satar çünkü tiklerinde, onlar için gerçekten sonunda ömrü boyunca aradığını önemli olan tek şey, İsa'yı takip bulmuştur (krş. Matta 13,44-46). etmek olmuştur.

“Noel Tacı”: XVI asrın Kuzey Almanya'nın Noel'e Hazırlık Devresinde ortaya çıkan bir simgedir. “Noel Tacı” 4 mumdan oluşuyor (peygamberlerin mumu, Beytlehem mumu, çobanların mumu ve meleklerin mumu) her hafta bir mum yakıyoruz. Mumu yakarken dua ediyoruz ve son olarak Meryem Ana'ya bir ilahi söylüyoruz. Bizde İncil'deki akıllı kızlar gibi yanık mumlarla “Rabbimiz Mesih İsa'nın gelişini bekleyip O'nu karşılamaya gidiyoruz” (Mt.25,7).



Misis

Misis, Adana ile Ceyhan ilçesi arasında, tarihi ipek yolu üzerinde Adana'ya 26 km. uzaklıkta il merkezi Yüreğir ilçesine bağlı bir Bucaktır. Bugün nüfusu 4000



civarındadır. Denizden yüksekliği 18 m.'dir.

Kuruluşu çok eski tarihlere kadar giden Misis adı, Herodot'a göre Truva savaşlarına karılan Mopeus'un savaştan sonra M.Ö. 1183'te burayı tamamen imar ederek yerleşmesi nedeniyle, onun adına izafeten verilmiştir. Diğer adıyla "Mopeus'un Evi" anlamına gelen Mopsuestia denmektedir. İslami devirde Misis olarak söylenen bu şirin kasabanın adı yakın tarihte "Yakapınar" olarak değiştirilmiştir.

Misis akropol, tiyatro, su kemerleri, stadyum ve hipodromu ile Roma İmparatorluğunun döneminde nüfusu 100.000 kadar olan büyük bir site idi. 100 yıl kadar da Bizans İmparatorluğunun ekinde kalmıştır. Etrafi sularla çevrili olan şehrin üç kapısı vardı. Bunlar doğusunda Halep kapısı, batısında Adana kapısı olup üçüncü kapısı iç kaleye açılıyordu. Kasabanın ortasından geçen Ceyhan nehri üzerindeki dokuz gözlü köprü Roma İmparatoru II. Constantious zamanında M.S. 4. yy.'da yaptırılmıştır.

Misis'de M.S. 8.yy.'dan itibaren İslami dönem başlamıştır. Bu dönemde özellikle Harun Reşid zamanında imar faaliyetleri artmış ve Misis'e Horasan Türkleri yerleştirilmiştir. Ramazanoğulları Beyliği ile Abdulkadiroğulları Beylik'leri arasında zaman zaman el değiştiren Misis, Padişah Yavuz Sultan

Selim'in 1517'de Mısır seferi dönüşünden itibaren Osmanlı yönetimine girmiştir. Nehrin karşı yakasındaki Havraniye Kervansarayı ve Mescidi 1661 yılında Sultan 4. Mehmet (Avcı) tarafından yaptırılmıştır.



1956 yılında, şimdiki müze binasının yer aldığı alanda bahçe sahibinin, bulunduğu küçük renkli mozaik parçalarını esnada Misis Höyüğünde kazı yapan Alman Arkeoloji heyetinden Prof. Dr. H. Theodor Bossert ile Dr. Ludwig Budde'ye göstermesi üzerine başlatılan kazılarla mozaik kaplı alan ortaya çıkarılmıştır. Bazilikal bir tapınağın zemininde yer alan bu zemin mozaiklerinin etrafı bitkisel ve geometrik motiflerle çevrilmiştir. Kompozisyonun tam ortasında bir kümes bulunmaktadır. Hz. Nuh Peygamberin Tufan'dan gemisine aldığı 23 adet kuş ve kümes hayvanlarından oluşan bu grubun etrafında 20 adet vahşi ve evcil hayvan figürleri yer almaktadır.

M.S. 4. yy.'a ait olan mozaiklerin bir diğer parçası ise bugün oldukça tahrip olmuş Samson mozağıdır. Yenilmez kahraman Samson gözleri kör olduğundan bir elini ona yol gösteren çobanın omzuna koymuştur. Mozaikler çevresinde yer alan kitabelerden bazıları çok tahrip olmuş bir durumdadır.



Misis Mozaik Müzesi, Adana Müzesinden getirilen mozaikler Misis Höyüğünde yapılan kazılar sonucu Adana müzesine nakledilen eserler ile Misis'de dağılmış halde bulunan parçalar toplanarak getirilmesiyle zenginleştirilmiştir.

Bize dua etmeyi öğret

Bildiğimiz sözlerle dua edelim

Sabah ve akşam duası

Hıristiyanlığın değerli mirasını oluşturan “ortak duaların” kaybolmaması gerekir.

Bir zamanlar geleneksel dualar evde öğrenilirdi

Hıristiyanlık eğitimi her şeyden önce, irili ufaklı birçok şeyden, karşılaşmalardan, sözlerden ve sessizliklerden oluşan bir “ORTAM” idi. Bu atmosferde, çocuklara “dua ettirmekten” çok, “onlarla beraber dua edilirdi”.

O zamanın hayat şartları günümüz kadar zor değildi

İş yerlerinin eve yakın olması insanları eve geç gelmek mecburiyetinde bırakmıyordu; hatta insanların gece dışarı çıkma imkanları bir zamanlar daha

kısıtlıydı. Dua etmek evlerde öğrenilir ve böylece dualar çocukların yüreklerine ve yaşamlarına kazınırdı.

Bunlar basit ve yalın dualardı

Duaların amaçları ortak Baba’ya ulaşmak için bir yol yaratmaktı, bu konuda anlaşılır ve yavaş bir dil onlara yardımcı oluyordu.

Herkes bu duaları ezbere biliyordu

Bazen bizim de içimizden dua etmek geldiği halde Allah’a kendimizi nasıl ifade edeceğimizi bilemediğimiz zamanlar olmuştur.

Gerçekten de dua etmek için her zaman kelimelere ihtiyaç yoktur.

*Göklerdeki Pederimiz, Adın yüceltilsin
Hükümdarlığın gelsin,
Göklerde olduğu gibi, yeryüzünde de
Senin isteğin olsun.
Günlük ekmeğimizi bugünde bize ver
Bize kötülük edenleri bağışladığımız gibi
Sen de bağışla suçlarımızı
Bizi günah işlemekten koru
Ve her kötülükten kurtar. Amin*



Bazı “sevgi dolu sessizlikler” göstereceğim. Yapmanız gereken kelimelerden daha derin anlamlar tek şey hepinizin bildiği ve taşırlar, bunlar duygularımızı aşağıda da aktaracağım on Tanrı’ya ulaştırmamıza destek formülü yavaş yavaş olurlar. tekrarlamak.

Bazı günler de duadan destek ve yardım almaya ihtiyacımız olur. Çok fazla tekrarlamayın. Bunu bir, iki kez yavaş yavaş Bu ortak dualar, bizim okumanız yeterlidir. Başlamadan acizliğimize yardım ederek önce haç çıkarın ve saatin dünyevi isteklerimizin ötesinde tıktırtısını veya buzdolabın nedenler gösterirler. gürültüsünü duyabilecek kadar birkaç dakika sessiz kalın. Bu sessizlik bizim Allah’ın varlığını algılamamıza yardımcı olacaktır.

Bunlar aynı zamanda “günlük dualara” yapılan çağrılardır Her yeni gün “Allah’ın adıyla” haç işareti yapılarak başlar ve biterdi. Sonra birisi, yavaşça duanın birinci bölümünü okumaya başlasın, diğerleri ise alçak sesle onu takip etsinler. Özellikle çocuklara duaları bağırarak okumamalarını söyleyin. Çünkü Allah bizi her şekilde duyar.

Sabah ve akşam, zamanın kendini gözle görülür bir biçimde hissettirdiği ve insanın ölümü ve hayat çağrısını algılamasına yardımcı olan doğa olaylarıdır. Allah bizi her şekilde duyar.

Hıristiyanlık sırrının sembolleri Sonunda yine bir sessizlik molası olan ışık ve karanlık günün bu verin ve duanıza haç çıkararak dakikaları ile yakından bağlantılıdır. son verin.

Şafak vaktiyle ortaya çıkan gün ışığı İsa’nın Göğe Yükselmesini aklımıza getirir, akşamsa bizi O’nun zafer dolu dönüşünü beklemeye iter.

Bugün de bu duaları kullanabiliriz

İlk olarak sizlere beraberce dua etmek için çok basit bir yol





Birkaç gün bu şekilde dua etmeyi öğrendikten sonra yapabileceğiniz bir değişiklik, biten bir duanın ardından durarak katılanlara altını çizmek istedikleri bir cümle olup olmadığını sormak, istedikleri, kendilerine diğerlerinden daha önemli gözüken cümlelerden birini tekrarlamalarına izin vermek olabilir: örneğin “Egemenliğin gelsin”.

Katılımcılar da bu lütfü daha kuvvetli bir şekilde istemek için cümleyi birlikte tekrarlayabilirler.

Evde ve aile içinde ilk başta on boncukla çekilen tespih duası da bu duanın genişlemiş halidir. “Hiç kuşkusuz Meryem Ana’ya ait olan tespih duası, beraber edilen dualar ve bir hıristiyan ailesinin etmesi gereken dualar içinde en üstün ve önemli dualardan biridir. Biz şöyle düşünmeyi seviyor ve diliyoruz ki, ailenin bir araya geldiği dakikalar dua saati haline geldiği zaman, tespih duası bunun en güzel ve sık tekrarlanan ifadesi olacaktır” (VI. Pavlus).

Yaralar

K çük yaraları birkaç saniye iin Kanamasına izin verin unk  bu şekilde yarayı pisliklerden ve mikroplardan temizleyecek.

Sonraki temizlikler iin pomat yada toz kullanmayın bensi eczanelerde oksijen suyu yada ona benzeyen satan maddelere kullanın. Yarayı asla pamukla temizlemeyin. B y k yaralar iin, kanamayı sıkarak temiz bir eyle durdurun. Yaranın  zerine temizlik madde d kmeyin, tersine yaranın etrafını dıŐarıya dođru temizleyin. Acilen hastayı Acil'e g t r n.

T m yaralar iin,  zellikle pis bir alet y z nden olan yaralar iin, bir doktorla irtibat kurun.



Elmalı pasta

Malzemeler: 3 Yumurta / 200 gr. Őeker / 350 gr. Un /   bardak S t / 1 poŐet maya / RendelenmiŐ bir limon kabuđu / 4-5 elma / Biraz tereyađ

Elmaların kabuđunu temizle, 2 adet elmayı ok ok ince kes, diđerlerini k  k paralara kes.

Őeker ve yumurtaları kaymak gibi g r ns nler kadar arpın. Sonra iinde limon kabuđu, yavaŐ yavaŐ un ve s t  ilave edin. Bunu birkaç dakika devam ettikten sonra iine maya ve elma paraları ilave edin. Sonra hepsine yađlanmıŐ, unlu kek kalıbına boŐatın. B y k elma paraları  st ne ilave edin, onların  zerine biraz Őeker ve biraz tereyađ dađıtın.

40 dakika iin kalıbı  nceden 160 derece ısınmıŐ fırına koyun.

Sonrası da Afiyet olsun.

Mersin Katolik Kilisesi

Mersin Katolik Kilisesi, Mersin’le beraber doğan, onunla gelişen, şehrin ayrılmaz bir parçası olarak şehirle özdeşen yapılardan biridir. Eskiden Mersin limanına yanaşan gemilerin uzaktan ilk gördükleri yapı, kilisenin çan kulesiydi, bunun içindir ki liman inşa edilene kadar çan kulesinde bir deniz feneri bulunmaktaydı.



1843 yılında Çukurova, Lübnan ve Suriye’de Fransiskan-kapusien rahiplerin sorumlusu Plaghe’li (İtalya) P. Francesco Tarsus’taki katoliklerin dini ihtiyaçlarını karşılamak için bir ibadethanenin gerekliliğine karar verir ve bunun için Tarsus’a Lübnan’da rahiplik görevi yapan Genovalı Peder Giuseppe gönderilir. P. Giuseppe 1844 yılında Tarsus’a gelir ve orada bir ev kiralar. O zamanlar 6 bin nüfuslu Tarsus’ta 36 katolik, 30 bin nüfuslu Adana’da 20 katolik ve 1000 nüfuslu bir balıkçı barınağı olan Mersin’de ise 5 katolik bulunmaktaydı. Katolikler ticaret nedeniyle buralarda ikamet etmekte, özellikle Çukurova’da yetiştirilmekte olan buğday, mısır, susam ve pamuk ticaretini yapmaktaydılar. 1842 tarihli Adana Vilayet Salnamesi’nde, Mersin’in Gökçeli bucağına bağlı bir köy olduğu, bazı kayık ve gemilerin uğramasıyla imar görmeye başladığı, bu nedenle, 1852 yılında bucak merkezi oldu. Bu gelişmeler sonucunda 1853 yılında Fransa’nın himayesi altında Mersin’de bir kilise yapılmasına karar verilir. Sultan Abdülmecit, 15 Eylül 1855 yılındaki fermanıyla kilisenin yapılmasına izin verir. Bu ferman bürokratik zorluklar nedeniyle ancak 1891 yılında Mersin Kilisesine teslim edilir. 1890 yılına ait başka bir kaynakta ise Mersin’de ki nüfus: 5240 müslüman, 2700 rum-ortodoks, 800 ermeni ve 260 katolik olarak verilmektedir. Kilisenin inşaatı p. Basilio’nun denetiminde 31 mayıs 1898 yılına kadar sürecekti. Kilise Padova’lı Aziz Antuan’a adanır. Üç neften oluşan kilisenin uzunluğu 27 m., genişliği 18 m., yüksekliği ise 15 m.dir. Kilisenin sağına inşa edilen çan kulesinin yüksekliği ise 22 metredir. Kuleye bir de saat konulur. Kiliseyi inşa eden mimarın adı bilinmemektedir. 13 haziran (Aziz Antuan bayramı) 1898 yılında kilise yapılan büyük bir törenle resmen devreye girer. 2003 yılında kilisenin 150. kuruluş yıldönümünü kutladık.

Hanri Leylek

Bebekli Kilisesi'ne kilit

29/09/2005

DHA - ADANA - Çevresinde yer alan eğlence mekânlarının ruhsatının iptal edilmesi isteği yerine getirilmeyen Adana'nın Tepebağ Mahallesi'ndeki Bebekli Katolik Kilisesi (Aziz Paulus Kilisesi), Vatikan tarafından kapatıldı. Kilisenin tabelası sökülürük, 'Kapalı' yazısı asıldı.

Polonya asıllı Rahip Roberto Niewinski, ibadeti engellediği, imarsız olduğu ve yasalara aykırı ruhsat verildiği gerekçesiyle Seyhan İlçe Belediyesi'nden, kilisenin yakın çevresindeki düğün salonu, müzikli kafe ve kahvehanenin kapatılmasını istemişti. Vatikan da konuyu gündeme getirmişti. Bunun üzerine Dışişleri Bakanı Abdullah Gül devreye girerek, konunun çözülmesini istemişti. Merkez Seyhan Belediyesi ise 125 yıllık kilisenin çevresinde 10 metre mesafeli koruma alanı oluşturulması yönünde imar değişikliği yapmıştı. Ancak belediye, eğlence mekânlarının ruhsat iptaliyle ilgili işlemlerde bulunmamış, ruhsatların Adana Valiliği'nce verildiğini bildirmişti. Bölge kiliselerin başkanı durumundaki İskenderun'daki Latin İtalyan Katolik Kiliseleri Anadolu Apostolik Vekili Episkopos Luigi Padovese, 3 Ekim'de başlayacak AB müzakereleri öncesi kiliseyi kapatabileceklerini bildirmişti.



Adana'daki 125 yıllık Bebekli Katolik Kilisesi'nin adının yerine Vatikan'ın isteğiyle 'Kapalı' levhası asıldı.

Rahip gazetecilerle görüştü ve kapattı

Bebekli Kilise Rahibi Roberto Niewinski, dün İtalya'dan gelen gazetecilerle görüştüktan sonra, kilisenin isminin yazılı olduğu tabelayı söktürüp, üzerinde 'Kapalı' yazan pirinç levhayı astırdı ve saat 16.00 sıralarında Adana'dan ayrıldı. Tepebağ Mahallesi Muhtarı Ferhat Arkun, kilisenin kapatılması konusunda Rahip Roberto Niewinski'nin herhangi bir bilgi vermediğini, öğle saatlerinde yaklaşık 40 kişilik bir grup geldiğini ve rahibin bu grupla birlikte kiliseden ayrıldığını söyledi.

Radikal Gazetesi – 29/9/2005

Kısa Haberler Fotoğraflar Kısa Haberler Fotoğraflar

Caritas: Bu dönemde Caritas Anadolu 83 öğrenciyi okul yardımı ve 36 aileye ısınma yardımı yaptı. Ayriyeten kalabalık bir ailenin evinin tadilatına yardımcı oldu. Mersindeki Ortopedik Engellileri Eğitim ve Kalkındırma Derneğine bir bilgisayar hediye etti.



*Patrik Bartolomeo'nun
Katolik Kilisesine
Ziyareti*



*P. Yunus ailesi ile
İlk Ayin'inden sonra*



Aile Toplantısı

Gençlerimiz Almanya'da



Melekler çobanlara: " Korkmayın! Size, tüm halk için büyük sevinç kaynağı olacak bir müjde getiriyorum: bugün size, Davud'un kentinde bir kurtarıcı doğdu. Bu Rêb olan Mesih'tir. Ve işte size bir işaret: kundağa sarılmış ve yemlikte yatan bir bebek bulacaksınız."

(Luka 2,10-12)



*Noel Bayramınız ve
Yeni Yılınz Kutlu olsun*